

Vereniging Begraafplaats Okkenbroek

Secretariaat/Penningmeester:
M. Jansen-Grotentraast

Bathmenseweg 61,
7434 PX Lettele
IBAN: NL95RABO0300368739
E-mail: begraafplaatsokkenbroek@gmail.com



Jaarverslag 2023

Onze jaarvergadering gehouden op 9 maart 2023, werd minimaal bezocht. Na de pauze hield Hans Toorneman een mooi betoog over zijn motivatie voor zijn bestuursinzet. Bij de rondvraag kwam de opmerking dat het strooibos niet verbonden zou zijn met de begraafplaats. Wij zullen met het plaatsen van de gedenkzuil de entree naar t strooibos in zijn geheel aankleden, waardoor er optisch meer verbinding zal ontstaan.

Zaterdag 11 maart 2023, NL – doet!

Frisse, witte start, 11 h s ochtends begonnen ipv 10h. Er zijn 33 graven van nieuw grint voorzien (2022- 25 graven) Wederom een enthousiaste groep vrijwilligers voor deze dag opgetrommeld. De goedverzorgde lunch konden we buiten in het zonnetje nuttigen.

Begin juli zijn wij met een aantal vrijwilligers naar de begraafplaats in Lemele geweest. De heer Grondman vertelde ons hoe daar het een en ander geregeld en gedaan wordt. Een mooie, goed onderhouden, begraafplaats in het open veld. Veel groen gras, mooie heggen/bloemen randen tussen de staande grafstenen.

Naast informatie en rondleiding ontvingen wij ook koffie met zelf gebakken koek.

Er zijn 10 nieuwe houten grafmonumenten geplaatst, veelal op kindergraven waar geen grafzerk meer op stond, als deze er al op heeft gestaan. In eerste instantie dachten wij subsidie te krijgen van de Box Scholten stichting, daar ons eigen vermogen te groot was, ging dit niet door. Wel was er een bijdrage van de RABO Club Support actie 2023.

Nabij de ingang van het strooibos is een monument op een sokkel geplaatst. Dit monument (titel: geborgenheid) is voor ons gemaakt door Elly Provoost.

Op de sokkel kunnen naamplaatjes geplaatst worden. Rondom is een verhoging van klinkertjes gemaakt. Hier kunnen bloemen etc. geplaatst worden. Géén bloemen e.d. in het strooibos zelf.

Op zaterdagavond 11 november was weer de jaarlijkse lichtjesavond.

Het officiële gedeelte vond plaats op het grote grasveld, meer ruimte voor de gasten. Bij sfeervol kaarslicht en vuurkorven ontvingen wij ca. 60 mensen. De mensen mochten allemaal een kaarsje bij hun dierbare overleden plaatsen. We kijken voldaan terug!

De rijdende baar op de begraafplaats is door ons zelf voorzien van een nieuwe rok.

Alle vrijwilligers hebben wederom een krentenbrood ontvangen als "dank je wel" voor hun inzet het afgelopen jaar.

